



**De Vredekerk: “Een teken van leven”**  
**Pastorale brief nr. 18, 17 juli 2020**



*(Beeldje: Renske Zandstra, foto: Henk de Roest)*

Lieve mensen van de Vredekerk,

**Een goed verhaal - 1**

Afgelopen zondag 12 juli beleefden we met elkaar een bijzonder moment: het weer “open gaan” van de Vredekerk, om er samen te komen voor de eredienst en om de lofzang tot God gaande te houden. Het was ook de “slotzondag” van een half maart abrupt tot stilstand gekomen kerkelijk seizoen, met als thema “Een goed verhaal”.

Daarom stonden we in deze kerkdienst stil bij de betekenis van de Bijbelse verhalen als goed verhaal, zoals we dat ook in de achter ons liggende tijd ervaren hebben. Dat het een betrouwbaar verhaal is, dat tegelijkertijd oud en áltijd weer nieuw is, dat ons van oudsher is overgeleverd en ons vergezelt door de tijd en de toekomst in, dat het van God uit de hemel komt en bestemd is voor ons mensen op aarde.

De teksten van welkom, gebeden en preek zijn op onze website te vinden voor wie er (nog) niet bij kon zijn of om nog eens na te lezen.

We hoorden verder drie persoonlijke verhalen: Maaïke, Jaap en Renske vertelden over hoe zij de achter ons liggende maanden beleefd hebben. Veel herkenning was er zowel onderling als bij gemeenteleden in de kerkzaal. Het is voor iedereen een ingrijpende

tijd geweest, waarin pijn, verdriet en moeite was en we ons kwetsbaar wisten. Terwijl tegelijkertijd de waarde van de dingen die er écht toe doen ook is opgelicht en we onze vindingrijkheid, draagkracht en weerbaarheid (weer) ontdekt hebben. Het was verdrietig om nog niet samen te kunnen zingen, en het stemde ons dankbaar en gelukkig dat vier cantorijleden de gemeentezang voor ons hebben vormgegeven. Alles vond plaats volgens het "gebruiksplan" en het was fijn om te merken dat bijna alles goed ging. Kerkgangers gaven aan dat zij het waarderen dat overal goed over nagedacht is, dat geeft een veilig gevoel. We vragen iedereen dan ook om de "spelregels" van het "nieuwe normaal" te blijven aanhouden, zodat we het elkaar gunnen om naar de kerkdienst te komen.

Dus: aanmelden via [info@pknsoesterberg.nl](mailto:info@pknsoesterberg.nl), looproute volgen, handhygiëne toepassen en onder begeleiding naar de je toegewezen plaats in de kerkzaal.

Vanaf komende zondag 19 juli a.s. gaat ook in de kerkdiensten de zomer in: het leesrooster wordt losgelaten, er is geen kindermoment en kinderlied en de diensten zullen doorgaans iets korter zijn omdat ook de rondgang voor de collecte nog niet mogelijk is. Bovendien zijn vanaf deze zondag de kerkdiensten voortaan online te volgen. Hierover verderop in deze pastorale brief meer informatie van de hand van dhr. Wim Doorn, zodat jullie thuis weten wat te doen om met de gemeente verbonden te zijn.

Tenslotte: iemand belde me maandagochtend op, en zei: "Ik heb geen internet, en ik ben er nog niet aan toe om al naar de kerk toe te komen." Dat is lastig, maar gelukkig blijft net als voorheen de mogelijkheid bestaan om een zondagsbrief en een exemplaar van de preek op papier thuis bezorgd te krijgen. We zijn nog aan het inventariseren om hoeveel mensen het gaat, en wie dat zijn, maar dat gaat wel goed komen in de komende tijd.

## **Een goed verhaal - 2**

Boven deze laatste pastorale brief zien we een foto van een beeldje van een lezend figuurtje. Wat ze leest zien we niet, maar ongetwijfeld is het een "goed verhaal". Toen de "intelligente lockdown" inging en ons van alles werd "ontnomen", voelde ik meteen, dat lezen belangrijk voor mij zou gaan worden en onze boekenkasten een bron van troost, afleiding, wijsheid, en noem maar op. Ik moest denken aan het gedicht van Ida Gerhardt (1905 - 1997) over de waarde van lezen:

### **Onvervreemdbaar**

*Dit wordt ons niet ontnomen: lezen  
en ademloos het blad omslaan,  
ver van de dagelijksheid vandaan.  
Die lezen mogen eenzaam wezen.*

*Zij waren het van kinds af aan.*

*Hen wenkt een wereld waar de groten,  
de tijdelozen, voortbestaan.  
Tot wie wij kleinen mogen gaan;  
de enigen die ons nooit verstoten.*

En zo is het ook gegaan. Boeken uit de kast werden herlezen, boeken die opgestapeld lagen te wachten, eindelijk gelezen en nieuwe boeken deden hun intrede. Zoals "Cliënt E. Busken", van Jeroen Brouwers, over een in zijn stoel ingesnoerde bejaarde in een

zorginstelling waar men niet spreekt van patiënten maar van cliënten. Een bruisend, boos, bewogen, briljant boek. Voor mij een hilarisch houvast in de tijd dat wij zelf ook veel met een zorginstelling voor senioren te maken hadden.

Een boek dat vanwege zijn omvang al langer lag te wachten was “Leef gelukkig! Een Joods familieportret in egodocumenten” van Arjeh Kalmann. Hierin beschrijft hij aan de hand van een familiefoto uit 1925, waar we een rijke joods-Amsterdamse familie zien, en een veelheid aan brieven, dagboekfragmenten, sinterklaasgedichten, etc. de lotgevallen van zijn familie vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Zij horen bij de gelukkigen die “ontkomen”, overleven. Maar wat hebben zij gezien, doorstaan, hoeveel en hoevelen verloren... Hoewel de grootvader van de familie vanaf een bepaald moment zijn brieven besluit met “Leef gelukkig!”, blijkt dat nog geen eenvoudige opgave. Een boek dat om tijd, geduld en je overgave vraagt, en dan een les in leven worden kan.

Er liggen ook weer boeken klaar voor de komende vrije tijd. Zoals “Febe” van Paula Gooder, Bijbelwetenschapper (Nieuwe Testament) en Chancellor van St. Pauls’s Cathedral in Londen. Een bijzonder boek, dat duikt in de wereld van Paulus, die zijn brief aan de kerk van Rome toevertrouwt aan Febe, een diaken en weldoener van de kerk. In een roman, die tegelijkertijd geen roman is, zoveel gedegen onderzoek en documentatie komt er mee, horen we het verhaal van Febe en van de vroege christenen. Centraal staat de parel van de christelijke leer: “vergeving”. Vergeven draait niet om vergeten, maar om de weigering je te laten ketenen door het verleden. Het vraagt van je om net zo van jezelf te houden als van anderen. Ik verheug me er op.

Ik hoop dat jullie, groot en klein, in de komende zomer-vakantie-tijd ook veel goede verhalen zullen lezen. En of je nu thuis blijft of er op uit trekt, de ervaring zult ondergaan “ver van de dagelijksheid vandaan” te raken door het lezen van een goed verhaal.

### **Aanvragen kaarsjes kaarsenboom en voorbede**

Het is nog niet mogelijk om persoonlijk een kaarsje aan te steken op de kaarsenboom of een voorbede in het voorbedenboek te schrijven voor de kerkdienst. Om daarin te voorzien kunnen jullie bij de diaconie zowel het ontsteken van een kaarsje aan de Paaskaars als een voorbede aanvragen. De voorbeden worden doorgegeven aan de voorganger en de kaarsjes worden aan het begin van de dienst door één van de dienstdoende ambtsdragers ontstoken. Mail gerust naar: [diaconie@pknsoesterberg.nl](mailto:diaconie@pknsoesterberg.nl).

### **Pastoraat**

In de zomerperiode - tot half augustus - is mw. Lieneke Epping beschikbaar voor pastoraat evenals - via Lieneke - dhr. Jan Bloemendal, die we kennen als regelmatig gastvoorganger bij ons en in het Witte Kerkje.

### **Hartelijk dank!**

Afgelopen weekend waren we met ons hele gezin, inclusief de kleinkinderen, in een prachtig verbouwde boerderij in België, ten zuiden van Maastricht om ons 50-jarig huwelijk te vieren. We hebben genoten van de prachtige heuvelachtige omgeving. Maar vooral de gezelligheid, want als je met 21 personen bent en er valt geen onvertogen woord, dan mag je spreken van een geslaagd en feestelijk weekend.

Hartelijk dank aan een ieder voor de vele kaarten en hartelijke felicitaties.

Greta en Floor Verweij.

## Terugblik op een episode

Zo mag ik de afgelopen 4 maanden toch wel noemen. Zelden hebben we collectief zo'n impactvolle periode meegemaakt, en laten we vooral hopen en bidden dat we de zwaarste tijd achter de rug hebben. Wat een warm en vertrouwd gevoel was het afgelopen zondag om weer met elkaar in de Vredekerk te mogen zijn. Ook met alle aanpassingen overheerste toch vooral het goede gevoel weer een opstart te kunnen maken. In deze laatste pastorale brief in deze vorm wil ik van de gelegenheid gebruik maken om even te reflecteren. Bestuurlijk gezien was het aanpassen aan de mogelijkheden. Het niet fysiek bij elkaar kunnen zijn heeft ertoe geleid dat we vaak in kleiner moderamenverband (Renske, Bart en ondergetekende) beslissingen hebben voorbereid en procedures hebben opgesteld. Fijn dat er vanuit de reguliere kerkenraad deze ruimte en vertrouwen is geschonken om dit te mogen doen. Nu is ook het goede moment om een dankwoord uit te spreken naar diegenen die met veel energie ook heel veel mogelijk hebben gemaakt de afgelopen 4 maanden.

Dan wil ik beginnen met de 'Pastorale brief-commissie' die alles bij elkaar 18 wekelijkse pastorale brieven heeft geproduceerd, ons belangrijkste communicatiemiddel in de afgelopen periode naar u als gemeente. Dank aan Renske voor de eerste algemene samenstelling, aan Maaike voor de leuke stukjes vanuit de kinderkring, aan Henk richting de Tienerdienst, aan Bart voor de (deels) fysieke productie, aan Iman voor prachtige foto's, de eindredactie en de vertaling naar de website, aan Cobie en Boet voor de fysieke distributie, zeker voor de breed verspreide papieren edities (in samenwerking met de lopers van Kerk Onderweg), en vooruit dan maar, ook dank aan mijzelf voor mijn frequente bijdrages. U heeft dat niet meegemaakt, maar er werd vaak nog op de meest onmogelijke tijdstippen over en weer gemailld en becommentarieerd. Maar we hebben met elkaar iedere week weer de deadline gehaald.

Heel veel dank zijn we ook verschuldigd aan de leden van de commissie die in heel korte tijd een zeer professioneel 'Gebruiksplan' heeft opgesteld. Dit waren Erik, Monique, Giljam, Renske en Boet. Hier zijn heel veel uren in gaan zitten gepaard gaand met de nodige zweetdruppels, en ook irritatie over de steeds veranderende regelgeving vanuit het RIVM. Niet alleen het plan opstellen maar ook het logistiek inregelen van het plan is voortvarend en gedegen opgepakt. Zonder deze inzet hadden we de afgelopen week niet onze eerste kerkdienst kunnen houden.

Ook dank voor het regelen van het kunnen streamen van onze kerkdiensten. Vooral aan Wim Doorn die ondanks een gebroken been de noodzakelijke apparatuur heeft uitgezocht en afspraken heeft gemaakt met de leverancier en aan Boet die de bekabeling in de Vredekerk heeft ingebouwd. En richting de aanschaf van de apparatuur wil ik vooral iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan onze inzamelingsactie. Bij de start was mijn stille hoop om een groot deel van de € 3.500 met elkaar in te zamelen. Het heeft werkelijk al mijn verwachtingen overtroffen dat ik begin van deze week via onze wekelijkse 'teller' Jacqueline, het bericht mocht ontvangen **dat we inmiddels € 3.660 met elkaar hebben bijeengebracht**. Een ongekend succes wat maar weer eens aangeeft hoe begaan we met elkaar zijn in deze moeilijke tijden. Hiermee maken we het voor onze meest kwetsbare gemeenteleden mogelijk in digitale vorm bij ons te zijn. Niet alleen voor nu maar ook voor de toekomst. Samenvattend kom ik tot één woord: TROTS !!

Jaap van den Hoek.

## Kerkdiensten online

Vanaf 19 juli gaan we de zondagse diensten uitzenden op internet. Om een dienst te volgen, hoeft u alleen het volgende te doen:

- Start op uw pc, tablet of smartphone de internet browser op.
- Roep <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2156-Vredekerk> op.
- Kies de uitzending die u wilt volgen.

De live uitzending start om 9.50 uur met de mededelingen zoals die op de beamer staan. Aansluitend, aan het einde van de dienst, volgt de informatie over de collecte-doelen en het digitaal collecteren.

Desgewenst kunt u de dienst ook later bekijken of nog eens terugkijken.

De bovenvermelde pagina (met foto van de Vredekerk) staat sinds 15 juli op het internet. U kunt dus nu al kijken of u die kunt vinden en hoe het er uit ziet, maar er zijn uiteraard nog geen uitzendingen beschikbaar.

Tip: installeer de app 'Kerkdienst Gemist', beschikbaar in zowel de App Store (Apple toestellen) als op Google Play (Android toestellen), op uw smartphone of tablet.

Komt u er niet uit, vragen? Neem contact op met Wim Doorn, tel. 06 18 38 83 81.

## Kinderkring

“Beste allemaal, de leiding van de kinderkring heeft elkaar de afgelopen tijd ook nauwelijks gezien en dat misten we best een beetje. Het was dus een mooie gelegenheid om samen een verrassing voor de kinderen voor te bereiden. Onder het genot van een kopje thee hebben we op anderhalve meter samen kaarten gemaakt en voor al “onze” kinderen een zomers cadeautje ingepakt. Daarna zijn we ze rond gaan brengen. Het was erg fijn om jullie ook weer even te zien!

Op de startzondag, 6 september a.s., begint ook de kinderkring weer in de kerk. We hopen daar met jullie weer te praten over de Bijbel, te knutselen en spelletjes te doen. Misschien wordt het een beetje anders door alle maatregelen, daar gaan we nog over nadenken, maar we zorgen dat het weer leuk en gezellig wordt!

Groetjes, en een hele fijne vakantie! Namens de leiding van de kinderkring, Maaïke Verduijn “

## Tieners

“Afgelopen zondag zijn de tieners en een deel van de leiding (John, Piet en Henk ) bij elkaar gekomen voor de tienerdienst. Het was de eerste keer, dat we niet meer via het beeldscherm communiceerden, maar weer “in het echt”. Het mooie was, dat we het, vanwege het weer, buiten konden doen, op het grasveld voor de Vredekerk. Er waren nogal wat tieners verhinderd, maar één van de tieners had haar twee nichtjes meegenomen, een tweeling, én een vriendinnetje. Zo zaten we met zes tieners en drie leiding op stoeltjes rond een bontgekleurd picknick-kleed. Met van huis meegebrachte icetea, dubbelfris en koffie. Het onderwerp was: “Tot rust komen”. We lazen woorden van Jezus over allen die “vermoeid en belast “ zijn en bij hem rust kunnen vinden. En we verkenden of er momenten zijn waarbij je soms graag alleen wilt zijn. En wat je doet om rust te vinden. We ontdekten ook dat vakantie ook geschreven kan worden als: vakantie. En dat het komt uit het Latijn: *vacare... leeg zijn., vrij zijn*. Er hoeft helemaal niets... Soms kun je je dan vervelen, ook al is dat niet altijd vervelend. Toch “vullen” we

onze vrije tijd ook: met reizen, sporten, lezen, muziek, vriendschap of met iets moois maken (webdesign bijvoorbeeld). Welnu, het is zo ver: de vakantie breekt aan! We ontvingen een mooie zegen. En wij zien elkaar weer op de startzondag, zondag 6 september a.s.

Henk de Roest.”

## Collectes

Gedurende de tijd dat de kerkdiensten niet door konden gaan, boden we de mogelijkheid aan om uw gaven te geven d.m.v. een “digitale collecte”. Vanaf 12 juli worden er weer kerkdiensten gehouden, zij het met beperkingen vanwege de regelgeving rond corona. Eén van die beperkingen is dat er nog niet in de kerk gecollecteerd kan worden. Daarom blijft voorlopig de mogelijkheid bestaan om uw gaven te geven d.m.v. de digitale collecte, waarbij betaling plaats vindt met iDeal.

Vanaf 12 juli wordt ook het collecterooster weer gevolgd. Het is daarom van belang dat u **in het veld 'Opmerkingen' het doel van de collecte vermeldt**. De collectedoelen worden bij de informatie van de betreffende dienst genoemd. U kunt ze ook nalezen in de pastorale brief voorafgaand aan de dienst, op de website

([www.pknsoesterberg.nl/collectedoelen](http://www.pknsoesterberg.nl/collectedoelen)) en t.z.t. ook weer in Kerk Onderweg.

Wilt u gebruik maken van de digitale collecte, roep dan de volgende website op:

<https://www.samengoeddoen.nl/gift/formulier.html?id=4193>.

Als u de papieren versie van deze brief hebt ontvangen, kunt u de hiernaast staande QR-code inlezen in uw mobiele telefoon, of het bovenvermelde webadres overnemen in de adresbalk van uw browser.



Gedetailleerde instructies vindt u op de [website](#) van de Vredekerk.

Daarnaast is het ook nog mogelijk uw gave over te maken naar bankrekeningnummer NL56 RABO 0373 7047 39 t.n.v. PG Soesterberg, ook weer **o.v.v. het collectedoel**.

**N.B.:** Dit is een nummer, dat voor meerdere doeleinden wordt gebruikt. Vermeld daarom bij het overmaken **het collectedoel**, zodat uw bijdrage bij het juiste doel terecht komt. Door het gebruik voor meerdere doeleinden kunt u bij het overboeken een waarschuwing krijgen. Deze kunt u zonder problemen negeren.

## Collectedoelen 19 juli 2020

- 1<sup>e</sup> collecte (college van kerkrentmeesters): **Exploitatie kerk**  
De opbrengst van de verhuur van het kerkgebouw is niet toereikend om een sluitende exploitatie te hebben. Door de corona-maatregelen is de verhuur helemaal gestopt. Met deze collecte kan een deel van het gat worden gedicht, derhalve wordt deze dan ook van harte aanbevolen.
- 2e collecte (diaconie): **Mission Possible Nederland**  
Mission Possible is een christelijke hulpverleningsorganisatie die zich richt op ondersteuning van kansarme kinderen en gezinnen in Albanië, Armenië, Bulgarije, Oekraïne en Rusland. Hiervoor zijn verschillende activiteiten op gezet zoals [opvangtehuizen](#), [rehabilitatie](#)- en dagopvangcentra, [opvang van gezinnen](#), opvang van Roma, opvang van tienermoeders en een Baby box project. Alles is er opgericht

kind en ouder(s) weer bij elkaar te brengen. Lukt dat niet dan wordt een vervangend gezin gezocht.

### **Vluchtelingenwerk**

Van onze asielzoekers die lid zijn van onze gemeente heb ik al menigmaal de vraag gekregen wanneer zij weer naar de kerk konden komen. Dat is inmiddels nu het geval, alleen het aanmelden is lastig voor ze. Ik was er ook niet afgelopen weekend, maar nu kan ik ze zelf aanmelden. Helaas is deze periode van corona niet alleen lastig om te kunnen gaan en staan waar ze wilden, ook de procedures kwamen helemaal stil te liggen. Hen raakt deze coronaperiode dubbel. Laten we hopen en bidden dat er verlichting komt voor hen, zodat ze het kunnen volhouden. Als je ruim een jaar moet wachten op antwoord van hoger beroep, zoals dat het geval is bij Vahid Etemadi, onze kleermaker, dan moet je maar zien hoe je de moed er kunt inhouden. Ook een tegenvaller voor twee andere gemeenteleden, te weten Alireza en Vahid. Zij kregen afgelopen week het bericht dat hun advocaat stopt met asielzaken. Dan moet je weer van voren af aan beginnen. Laten we hopen dat zij in hun situatie weer gauw bijgestaan kunnen worden door een goede advocaat.

Floor Verweij.

### **Kerk Onderweg**

Na deze laatste pastorale brief zal er op 3 september weer, zoals we gewend zijn, een nummer van ons kerkblad Kerk Onderweg verschijnen. In dat nummer alles over het nieuwe jaarthema en de bijbehorende plannen en ook weer de informatie over de kerkdiensten. Tot die tijd vindt u deze op de [website](#).

De uiterste inleverdatum voor de kopij voor dit nummer is 27 augustus.

Ter afsluiting van deze laatste pastorale brief geef ik jullie het gedicht "Vergeet je niet te leven" van Kees Hermis mee, en een zegenbede.

We gaan als samenleving, en als gemeente rondom de Vredekerk, een nieuwe tijd in. Helaas, helaas, nog niet zonder het corona-virus/COVID 19, en met nog weinig uitzicht op een snelle oplossing. Zeker wereldwijd. Maar wél met veel vertrouwen op de Heer van het leven, en de wil er met elkaar iets moois van te maken, van ons leven.

*Vergeet je niet te leven  
dacht ik laatst  
de tijd hield stil  
een adempauze even  
  
en als je nu eens zonder haast  
buiten de tijd om wil  
slagbomen neergelaten  
dolgedraaide wijzerplaten  
  
onder je door of langs je heen  
zo laat voor wat ze zijn en dan  
meer lucht en ogen van  
  
het goede aardse zien  
een beetje ruimte worden en misschien  
iets meer gericht alleen.*

En een zegen voor onderweg:

*Dat de weg je tegemoet komt,  
dat de wind steeds in je rug zal zijn,  
dat de zonneschijn je gezicht verwarmt,  
dat de regenbuien zacht neerkomen op je velden,  
dat de zon je dagen licht maakt.  
Dat de sterren je nachten verlichten.  
Dat bloemen bloeien langs je levensweg,  
dat je huis stevig staat in de storm.  
En tot wij elkaar weer ontmoeten  
dat God je beware in de palm van Zijn hand.*

In Christus verbonden groeten wij jullie, en sluiten af met "Leef gelukkig!", namens de kerkenraad, ds. Renske Zandstra